

'T boekske
Oktober 2023

Chieuwtjes

Zwemmen

Op 22 oktober gaan we een geweldige zwemdag beleven! 🏠☀️ We gaan namelijk zwemmen in Hoboken. om 12:30 uur verzamelen we op de Chiro en wandelen samen naar het zwembad. Vergeet niet om een coole zwembroek mee te nemen, want zwemshorts zijn niet toegestaan! Het wordt een dag vol plezier en avontuur. Zorg dat je erbij bent! 🌍🍷

Hier kan je de regels van het zwembad nog eens nakijken als je niet zeker bent of je zwemgerij voldoet aan de regels:

<https://www.antwerpen.be/info/623dd77cd7e197c5282f80c3/gebruiksreglement-dienstverlening-stedelijke-zwembaden>

Inschrijvingen

Inschrijvingen voor dit Chiro jaar kunnen nog steeds. Je kan dit doen door na de chiro iemand van de leiding aan te spreken en hij/zij zal je hierbij verder helpen. Zo kan jij je zoon weer een jaar lang mee met ons laten spelen. Het lidgeld bedraagt €40 en dit dient betaald te worden via cash of overschrijving.

Chirokleren

Heb je nog geen Jochihe-T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek een leider erover aan en koop er eentje voor 15 euro. Een Chiroshort kan je in De Banier kopen. Voor de ribbels is enkel het T-shirt verplicht. Vanaf speelclub verwachten we alle leden in dit prachtige uniform van JochiheT-shirt en Chiroshort.

Een prachtige Jochihetruï is verkrijgbaar voor 30 euro. Als je je oude trui inlevert kost deze je slechts 25 euro. Deze is natuurlijk geen verplicht onderdeel van de Chirokleren! Voorzie deze kledij zeker van naam! Wij hebben nog enkele tweedehands Chirobroekjes en –hemdjes. Misschien past je zoon er eentje. Vraag het aan een van de leiders.

Heb je zelf nog te kleine Chirokleren? Je mag ze altijd doneren en er iemand anders een groot plezier mee doen.

RIBBELS

Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken!

Zondag 1 Oktober (14u tot 17u)

Wij hebben gehoord dat er een paar vampieren en een paar zombies zijn losgebroken in het bos van Hemiksem. Wij gaan jullie hulp nodig hebben om hen te verslaan.



Zondag 8 Oktober (14u tot 17u)

Vandaag maken wij soep van tomaten, spinnen en allerlei andere dingen die we op de Chiro vinden.

Zondag 15 Oktober (10u tot 17u)

Vandaag is het de eerste tochtdag van het jaar! Dit betekent dat de Chiro start om 10u in de plaats van om 14u! Vandaag jagen wij op spookjes.



Zondag 22 Oktober (14u tot 17u)



Spitter spetter spater vandaag gaan we zwemmen, weliswaar in het water. Meer informatie vind je vooraan in het boekje.

Zondag 29 Oktober (14u tot 17u)

Het is ondertussen bijna Halloween en dat betekent dat we andere mensen bang gaan maken. Kom vandaag zeker verkleed!!!



Met spokerige groetjes - Robbe en Luka

Speelclub

Zondag 8 oktober: 14u – 17u

Er zijn aliens geland in de bossen van hemiksem. Ze hebben een missie op aarde. Wil je weten wat hun missie is en hoe we ze kunnen tegenhouden? Kom dan zeker naar de chiro.



Zondag 15 oktober: 10u – 17u

Wow, 10 uur?! Jaja dat is de eerste tocht dag van het jaar. We gaan een reis maken door de Melkweg, zo zien we welke buitenaardse spelletjes ze allemaal spelen in de ruimte. **Neem zeker boterhammetjes mee voor s'middags.**

Zondag 22 oktober: ?u - ?u

Vandaag gaan we met heel de chiro zwemmen. Voor meer info zie vooraan in het boekje.



Zondag 29 oktober: 14u – 17u



Waarom heb je een ruimteschip nodig? Omdat de ruimte heel traag gaat en groot is en nog veel meer redenen. Wij hebben vandaag de kans om er zelf een te maken.

!!RAKKERS!!

zondag 1 oktober 14u-17u

Hét moment waar elke speelclubber naar uit kijkt, waar elke topper nog jaloers op is, waar elke rakker op wacht. Jaja, vandaag maken we onze eigen echte fancy klakkenbuizen! een zondag om niet te missen dus!!



zondag 8 oktober 14-17u

vorige week hebben we onze eige vette klakkebuis gemaakt!! wat doe je zo al met een klakkebuis? op elkaar schieten in een bos natuurlijk!!! we spelen vandaag een bosspel sluipen, kruipen schieten en lopen komt allemaal aan bod!!!! zorg ervoor dat je al goed kunt mikken dus!!! PS:vindt jij de verstopte soldaat?



zondag 15 oktober 10u-17u

vandaag is de eerste tocht dag van dit chirojaar!!! dat betekent een brooddoos met middageten, gevulde drinkbus en goede wandelschoenen meenemen!! waar we naartoe gaan dat houden we nog eventjes geheim we kunnen al wel een klein tipje geven: ik heb 21 ogen en er wordt vaak met me gegooid, wat ben ik ???



zondag 22 oktober (zie vooraan boekje voor tijdstip)

echte soldaten kunnen super goed zwemmen, wij gaan zien of jullie dat ook wel kunnen!!! vergeet zeker geen zwemgerief mee te nemen (zwembroek, handdoek, zwembril) we gaan samen met heel de chiro het zwembad onveilig maken!!!!



zondag 29 oktober 14u-17u

wil je weten hoe de rangen werken in het leger? zeggen de woorden: luitenant, kolonel, majoor of generaal jou niets? kom dan zeker naar de chiro om in de huid van deze rangen te kruipen!!!



1 oktober

Vandaag gaan we de scherpschutter in ons naar boven halen.

Pak je klakkenbuis mee

8 oktober (avond chiro)

Vandaag gaan we de keuken in , we maken ons eten zelf op de chiro.

Neem dus je beste kookkunsten mee.

15 oktober (tocht dag)

Vandaag is het tocht dag neem dus zeker middag eten mee.

Trek je wandelschoenen aan want we doen een dobbel tocht.

Je wordt om 10 u op de chiro verwacht

22 oktober

Pak je zwembroek en handdoek mee want vandaag gaan we zwemmen

In het begin van het boekje staat hoe laat we je verwachten op de chiro

29 oktober (avond chiro)

Haal de sherlock holmes in jezelf naar boven , vandaag spelen we jachtseizoen.

En daarna eten we frietjes op de chiro pak hier dus een centje voor mee.



10octubre 14u – 17u

Temporada de caza!!!

No olvides tu bicicleta 



8 oktober 14u – 20u

We komen met de vlo en we gon Aantweerden onveilig moken! Zie dag er ze!

's avons samen chappe dus verget a doekoes ni want ge betaalt awen chap zelf!



15 oktober 10u – 17u

Stappen... wandelschoenen...ladder...

Vul zelf maar aan! Laat de mama en papa maar lekkere bokes maken me gebakken eikes voor 's middags .

22 oktober

Zwemmen met de grieten van Klaasje! Zie vooraan in't boekske voor de rest!

29 oktober 14u – 20u

Neem oma's kookboek mee want wij gaan op ons lui kont zitten terwijl jullie the perfect birthday cake voor ons in elkaar gaan flansen! Be there en doe jullie best! Ook geld voor ons eten 's avonds.

Veel Liefs van jullie leidertjes xx!!!

