

'T Boekske

Oktober



Chieuwtjes

(Chiro nieuwtjes)

Aspibar

28 oktober van 20u tot 2u

Wilt u graag Halloween al een paar dagen op voorhand beleven met een lekker drankje? Kom dan zeker langs op onze griezelige aspibar en steun de reis van de Aspiranten naar het buitenland!

Inschrijvingen

Inschrijvingen voor dit Chiro jaar kunnen nog steeds. Je kan dit doen door na de chiro iemand van de leiding aan te spreken en hij/zij zal je hierbij verder helpen. Zo kan jij je zoon weer een jaar lang mee met ons laten spelen. Het lidgeld bedraagt €35 en dit dient betaald te worden via cash of overschrijving.

Jochihe op het net

Foto's van op bivak of weekend, 't Boekske, informatie over onze leidingsploeg en nog veel meer vind je allemaal op onze website. Bezoek ook zeker onze Facebookpagina!

Website: www.chirojochihe.be

Facebook: www.facebook.com/ChiroJochihe

Belangerijke data

- Aspibar 28 okt 2022
- Leefweek Aspiranten: 23 okt tot 29 okt 2022
- Chirofeest: 20 nov 2022
- Leefweek Kerels: 13 feb tot 19 feb 2023
- Spaghettislag: 25 feb 2023
- Bivak: 31 juli tot 9 aug 2023

Contactgegevens groepsleiding en VB

Goepsleiding:

- Luka Crols 0497 48 49 68 Lukacrols04@gmail.com
- Robbe Roels 0483 05 69 10 Roels.robbe@gmail.com
- Kobe Opdenbergh 0468 24 96 21 Opdenbergh.kobe@gmail.com

Volwassen begeleider:

- Didel 0484 95 79 19 Didel.jochihe@gmail.com

Chiro kleding

Heb je nog geen Jochihe-T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek een leider erover aan en koop er eentje voor 15 euro. Een Chiroshort kan je in De Banier kopen. Voor de Ribbels is enkel het T-shirt verplicht. Vanaf Speelclub verwachten we alle leden in dit prachtige uniform van Jochihe- T-shirt en Chiro-short.

Een prachtige Jochihetrui is verkrijgbaar voor 25 euro. Als je je oude trui inlevert kost deze je slechts 20 euro. Deze is natuurlijk geen verplicht onderdeel van de Chirokleden! Voorzie deze kledij zeker van naam!

Liedje van de maand

Stout liedje

Refrein: Ik ben het beu, beu, beu, want ik wil zingen en springen, hollen, bollen,
rollen,
lachen, roepen, tieren,

dat vind ik fijn,
zo lekker stout te zijn.

Handje geven, vriendelijk zijn,
braafjes wezen, in 't rijtje staan. 'alstublief meneer' en 'dankuwel mevrouw'

Refrein

Nagelbijten, foei, hoe vuil,
kijk je kleren; nu lief zijn, toe!
'alstublief meneer' en 'dankuwel mevrouw'

Refrein





BOOOEEEEEE!!!! Horen jullie dat? Als de spoken lawaai maken, is het duidelijk tijd voor de griezelmaand. Nu het donkerder wordt, gaan we samen spoken in de bossen, maar ook gezellig binnen knutselen. Kom zeker mee griezelen en vergeet zeker niet je **eigen drinkbus** mee te brengen.

Zondag 2 oktober 2022 van 14u tot 17u

Op deze eerste zondag van de maand is het dringend tijd om ons lokaal te versieren. Hiervoor hebben we natuurlijk al jullie hulp nodig, bij het knutselen.



Zondag 9 oktober 14u tot 17u



Nu ons lokaal super mooi versierd is, gaan we de wereld om en rond de chiro ontdekken. Dit beginnen we met een griezelend bosspel. Trek je stevige schoenen aan en neem een grote drinkbus water mee.

Zondag 16 oktober 10u tot 17u

We kennen nu ons lokaal en de mooie bossen in de buurt. Dan wordt het tijd om de chiro zelf te leren kennen. Vandaag leven we ons uit in andere lokalen en op de speelplaats om alles te leren kennen met de nodige grappen en grollen. Hiervoor hebben we een hele dag nodig, kom dus zeker tegen 10u en vergeet jullie drinkbus niet. Voor een lekkere 4uur zorgen wij zoals elke zondag.



Zondag 23 oktober en zondag 30 oktober 14u tot 17u

Je ziet het goed! Vandaag is helemaal in thema van snoepjes. Om dit jaar nog veel leuke dingen te kunnen doen, hebben we centjes nodig. Daarom gaan we met z'n allen snoepsaté's maken en verkopen. Ook aan de poort zal iedereen de kans krijgen ons te steunen ;).

Veel griezelgroetjes, Leider Klaas en Leidster Tine.

Speelclub

Oktober

2 oktober van 14u tot 17u

Wat kan je allemaal spelen als je met veel samen speelt? je doet het meestal op een veld en bent niet bang om alles te geven? Laat het monster in je los! Weet jij al wat voor spelletjes we gaan spelen? Als je het weet, weet je dat het een leuke zondag gaat worden. Als je het nog niet weet zal je het zondag ontdekken. Vergeet zeker jullie drinkbus niet!

9 oktober van 14u tot 17u

Sommige voelen zich soms wel eens een Andere hebben er bang van om opgegeten te worden, maar wij gaan het vandaag spelen. Ben jij een Of eerder een burger. Wordt jij de nieuwe cupido of zit er toch meer een heks in jouw. Kom het allemaal te weten. Vergeet zeker jullie drinkbus niet!



16 oktober van 10u tot 17u

Monster ze leven onder ons zonder dat we het weten of opmerken. Heb jij er al eens gezien? Misschien moeten we eens op zoek gaan. Misschien vinden we er wel op onze tocht. Vergeet jullie luchtpakket en drinkenbus niet!



23 oktober van 14u tot 17u

Vorige week zijn we monsters tegen gekomen en hebben we gezien hoe ze er uitzien en wat ze kunnen, maar hoeveel monster zit er in jouw? Vergeet zeker jullie drinkbus niet!

30 oktober van 14u tot 17u

Het is bijna Halloween!!! Wij gaan het vandaag al vieren, kom verkleed als een monster of iets anders eng. We gaan vandaag alle mensen in Hemiksem laten verschieten. Misschien krijgen we wel wat snoep als ze hard genoeg verschieten. Vergeet zeker jullie drinkbus niet!

Griezellige groetjes van jullie lijdertjes

RAKKERS

2 oktober 14u – 17u

Vandaag eindelijk onze 1ste zondag onder ons! En hoe kunnen we beter beginnen dan ons lokaal super graaf te maken! Neem allemaal jullie tofste, coolste, knapste posters, slingers,... Alles wat jullie in ons lokaal willen 😊.

En dan een rakker zonder klakkebus die moeten ze nog uitvinden dus gaan we ook de coolste klakkebus van heel het chiroland maken!

En na al dat werk hebben we zeker dorst dus vergeet jullie drinkbus niet!



9 oktober 14u – 17u

Neem jullie klakkebus zeker mee vandaag want we trekken er mee naar het bos! Daar gaan we ons eens goed uitleven! PS: denk aan je drinkbus 😊



16 oktober 10u – 17u

TOCHTDAAAAAAG!!!!!!

Stapschoenen, bokes en drinkbus mee, goed humeur en heel veeeeeeel goesting want we maken er een bangelijke tocht dag van! Naar waar we gaan is een verrassing dus zeker komen allemaal 😊.

23 oktober 14u – 17u

Dikke Bertha, buske stamp.... Rarara wat zouden we vandaag gaan doen?

Yep inderdaad; pleinspelen! En wat jullie nog niet wisten is dat jullie leiding de super helden van de pleinspelespelletjes zijn! Duuuuuuus allemaal komen! En ook vandaag je drinkbus natuurlijk niet vergeten!

30 oktober 14u – 17u



Hoog tijd om een beetje geld in te zamelen! Neem jullie verkoopskills mee, je grootste glimlach zodat we toffe activiteiten met de opbrengst kunnen doen!

Groetjes van jullie allerliefste leiders en zeker elke zondag op post met drinkbus!



See you guys xx

Toppers



2 Oktober 14.00-17.00

Vandaag gaan we ons lokaal pimpen met graffiti dus pak zeker een paar bussen mee van thuis en pak ook je gsm mee.

9 Oktober 14.00-20.00

Deze dag zal onze eerste avond chiro zijn, maar niet getreurd want je hoeft geen geld mee te nemen want we zorgen zelf voor ons avondeten.

16 Oktober 10.00-17.00

Met de tocht dag gaan jullie zelf beslissen welke kant we uit gaan of de andere groep? Wat we wel zeker weten is dat we de pijl naar de chiro moeten volgen. Vergeet zeker jullie lunchpakket niet !



23 Oktober 14.00-20.00



Aangezien het net de dag van de jeugdbeweging is geweest gaan we een spel spelen met alle jeugdbewegingen van de buurt dus zorg ervoor dat je om 14 uur staat op de tuinlei van Schelle. Vergeet zeker geen centje mee te pakken voor erna te gaan eten.

30 Oktober 14.00-17.00

Vandaag gaan we nog eens een standaard plezant bosspel spelen. Dus trek zeker niet je mooiste kleren aan vandaag 😊



Groetjes van jullie mega toffe leiding Kobe DB, Lars en Seppe

Keroels



Oktober

Zondag 2 Oktober: 14u – 17u

Vandaag heeft de illuminatie jullie ontvoerd.
Jullie krijgen de kans om de nieuwe grote maffia bazen te worden.
Als... jullie ontsnappen



Zondag 9 Oktober: 14u – 20u

Vandaag gaan we jullie knowledge van verschillende steden en plekken testen. Neem zeker jullie fiets mee en geld voor frietjes!!

Zondag 16 Oktober: 10u – 17u

We gaan vandaag dingen leren dat je best het hele jaar onthoudt.
Ook gaan we wat centjes verdienen, dus probeer er zeker te zijn!
Neem ook allemaal een lunchpakket mee.

Zondag 23 Oktober: 14u – 17u

Ons lokaal ziet er super mooi uit.
Dat weten we allemaal, maar het kan beter.
We gaan de handen in elkaar steken om het beter te maken.
Als je dingen hebben dat ons kunnen helpen hiermee, neem het zeker mee!!



Zondag 30 Oktober: 14u – 17u

Vandaag is zo goed als Robbe's zijn verjaardag, dus gaan we er een feestje van maken.
Enkel gaan jullie het moeten plannen, dus pak de Samson bubbels al boven.
Want we gaan gek gaan



Lieve likjes

Van jullie favo leiding

Robbe-poes en Jonas-poes

Aspi's

Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken!

Zondag 2 oktober (14u tot 17u)

Beste vrienden, na de voorbije week een lang onderzoek gevoerd te hebben ben ik eindelijk achter de echte reden van de besmetting van ons water gekomen. Het blijkt dat er allerlei West-Vlamingen in Hemiksem waren en hun vieze Bacteriën hebben meegenomen. Deze zondag sluiten we de grenzen van Hemiksem voor West-Vlamingen.



Zondag 9 oktober (14u tot 20u)

Onze eerste avondchiro van het jaar, JOEPIIEEEE!!!! Of Joppie want vanavond eten we frietjes. (Neem daar zeker geld voor mee). Natuurlijk gaan we daarvoor iets keileuk doen dat jullie nog nooit gedaan hebben. Daarnaast bespreken we ook de eerst aspibar.

Zondag 16 oktober (10u tot 17u)

Voor de middag gaan we op weg om met ballen te spelen. In de namiddag zijn wij de grootste geldwolven ooit dus vandaag gaat onze eerste geldactie al door, we gaan namelijk op vraag van de isvag afval rapen (en da wordt gezellig).



Zondag 23 oktober (14u00 tot 20u00)

Ik heb bijna geen plek meer int boekske dus: Antwerpen, halloween kleren, fiets, geld voor eten, start leefweek. :D

Zondag 30 oktober (14u tot 17u)

Om wat uit te rusten van de leefweek doen we vandaag iets rustiger, neem een opgeladen gsm mee.



JOEEEEE DE BALLEN - LUKKA