

RIBBELS

voor alle jongens geboren in 2012 en 2013

1 september – GEEN CHIRO

Al Chiro voor de eerste schooldag, wat raar! Dat doen wij niet hoor!



8 september – van 14u tot 17u

DE start van het Chirojaar. Jullie zijn allemaal welkom **op de Gemeenteplaats** vandaag. We spelen een gigantisch spel met de hele Chiro en laten aan heel Hemiksem zien dat er niet leukers is dan spelen op zondagnamiddag. Neem zo veel mogelijk vriendjes mee!

15 september – van 14u tot 17u30

Kennen jullie Toy Story? Ja? Geweldig! Vandaag spelen wij het supermegadeluxe Toy Story-spel. Wie heeft Woody ontvoerd? En zou Andy er wat mee te maken hebben? Of was het misschien Buzz Lightyear die een planetje heeft gesmeed? Ontdek het vandaag!



22 september – van 14u tot 17u30



HELP! Ninja's in Hemiksem! Ze zien er zo raar uit? Het zijn precies... schildpadden!? Wat zoeken die rare schildpadden hier en hoe zijn ze hier ooit geraakt? De leiding vroeg het hen en zal jullie vandaag voorstellen aan die rare wezens, maar daar hangt wel één voorwaarde aan vast. En dat lijkt geen kleine voorwaarde te zijn...

29 september - van 14u tot 17u30

De leiding is van deze middag terug van een vermoeiend weekend waar ze het hele jaar voorbereid hebben. Een hele dag spelletjes spelen zit er dus jammer genoeg niet in vandaag. We kijken een film (of twee) en spelen tussendoor wat spelletjes, want ja, wat is nu een zondagnamiddag zonder spelen?



Veel groetjes van jullie twee leiders, we zien jullie op zondag!

Speelclub

voor alle jongens geboren in 2010 en 2011

1 September GEEN CHIRO

0000H, Spijtig genoeg is er deze zondag geen chiro. Jullie zullen nog 1 week langer moeten wachten.



8 September van 14u tot 17u

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse openspelnamiddag!! Jullie zijn allemaal welkom vanaf 14u op de gemeentepplaats om mee met ons het nieuwe Chirojaar in te zetten. Vergeet zeker je vriendjes en vriendinnetjes niet mee te nemen, want iedereen is welkom om mee te doen.



15 September van 14u tot 17u30

Na die plezante openspelnamiddag is het tijd om al eens een goed spel te spelen. We gaan onze bouwvakkers kunsten vandaag bovenhalen. Dus haal die creativiteit al maar mee want jullie gaan het nodig hebben. Vergeet zeker geen 1-euro voor het 4-uurtje van deze maand.

22 September van 14u tot 17u30

Het is tijd dat we Hemiksem eens kennis laten maken met de speelclub van Jochihe en omgekeerd. Met vooruitzicht op de Olympische spelen van volgend jaar maken we het makkelijk voor jullie en laten we jullie al eens oefenen.

Kleine tip van jullie leiding: Rust goed uit, want het is een belangrijke dag.

29 September van 14u tot 17u30

Jullie leidertjes zijn net terug van Planningsweekend waar we een jaar vol plezier hebben voorbereid voor jullie. Daarom zetten we vandaag de deuren van Cinema Jochihe open. Je mag zelf ook films meenemen die je graag wilt zien met ons.



Groetjes van jullie leidertjes



Rakkers

voor alle jongens geboren in 2008 en 2009

Zondag 1 September: Geen chiro

Sorry jongens! Vandaag is het nog geen chiro, dus jullie zullen nog in spanning afwachten wie wij of ik eigenlijk zijn of ben.

Zondag 8 September: 14u tot 17u

Vandaag is het Werving, dus neem allemaal een vriendje mee van school en kom naar de gemeente plaats deze zondag. Voor meer info kijk in het boekje!



Zondag 15 September: 14u tot 17u30

Beste Kindjes, kom vandaag mee met jullie nieuwe, geweldige, toffe leiders mee naar het bos, waar we ons eerste echte bosspel zullen spelen voor het jaar te starten!

Zondag 22 September: 14u tot 17u30

Vandaag gaan we naar het plein want wat zijn de plekken waar een Rakker zich thuis voelt? Het plein en het Bos! Juist ja!

Zondag 29 September: 14u tot 17u30

Jullie nieuwe leidertjes of leider zijn of is vandaag nog zeer moe van het vermoeiende planningsweekend, dus zien we vandaag met zen allen een toffe film!



Groetjes van het hele kabouterbos!

- TOPPERS -

1/9/2019 – GEEN CHIRO

Jammer maar helaas is het vandaag geen chiro. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een deugddoende vakantie want morgen zullen de scholen jullie weer met open armen ontvangen! Bekijk het van de positieve kant: vanaf dan is het nog 53 dagen tot de volgende vakantie!!!



8/9/2019 – 14u tot 17u op de gemeenteplaats!

Het begin van een nieuw schooljaar, betekent dus ook het begin van een nieuw chirojaar. Hoewel jullie al een weekje geleden gestart zijn met school, vliegen wij er dubbel zo hard in! Vandaag komen jullie te weten wie jullie leidertjes zijn, dus zorg dat je erbij bent! Als je nog vrienden hebt waarvan je denkt dat zij het ook tof zouden vinden in de chiro, neem die dan zeker mee!

15/9/2019 – 14u tot 20u

Rood, de kleur van de liefde, rode rozen, bloed, aardbeien, ... Zo zijn er nog vele verwijzingen naar deze wondermooie kleur, maar waar het ons om te doen is. **ROOD IS DE KLEUR VAN DE TOPPERS.** Omdat we veel nieuwe toppers mogen ontvangen dit jaar, maken we vandaag een reis door topperland. Wat kunnen jullie dit jaar allemaal verwachten? Wat is er nieuw? Toppers die al topper waren, jullie opdracht luidt als volgt: Sleur die nieuwe toppers mee in de wondere wereld van topperland!

Verder is het ook onze aller eerste avondchiro. We blijven langer dan de rest in de Chiro, eten samen frietjes en gaan daarna eens een kijkje nemen in het lokaal om te zien hoe we dat nog kunnen opfleuren! Suggesties zijn zeer zeker welkom!

(Vergeet geen geld voor de frietjes en neem een eurootje mee voor het vieruurtje van deze maand!)



22/9/2019 – 14u tot 17u30

Vandaag zullen we erachter komen of de nieuwe topperploeg straf genoeg is om de geschiedenis te herschrijven. Wees paraat, wees een piraat of doe een spagaat!

29/9/2019 – 14u tot 17u30

Vandaag opent Cinema Jochi weer zijn deuren. Jullie liefste leidertjes zijn net terug van een vermoeiend en uitputtend planningsweekend dus gelieve ons met zachtheid te behandelen want we zijn extra prikkelbaar. Als jullie films hebben die jullie graag willen zien mogen jullie deze altijd meenemen vandaag!

Dit was maand 1, nog 9 anderen te gaan, en een fantastisch bivak, wauw. Ik/wij/zij/... heb/hebben/heeft/... er al veel zin in! Ben je benieuwd wie ik/wij/zij/... ben/zijn/is.... dan moet ge maar afkomen heee!

Ciao, adios, bye!
Ik/wij/zij



Kerels : 2004 – 2005

September

1 September : Geen Chiro

8 September : 14u tot 17u

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse werving. Jullie zijn vandaag allemaal welkom op de gemeentepaats om toffe spelletjes te spelen en jullie nieuwe leiding te ontdekken.



15 September : 14u tot 20u

Piet Piraat is mijne maat. Vlotje bouwen kan geen kwaad. Neem Jullie evenwicht mee en vergeet zeker geen centjes voor de avond Chiro.

22 September : 14u tot 17u30

Vandaag rekenen we af met de Bosjesmannen. Trek jullie legerkledij aan en neem je klakkenbuis en boekje mee.

29 September : 14u tot 17u30

De leiding heeft net een zwaar weekend achter de rug. Dus het is cinema vandaag. Neem zelf films mee en dan kunnen we kiezen welke we kunnen kijken.



Anoniempjes xxx

Beste,

Mijn naam is [REDACTED] / Onze namen zijn [REDACTED] en [REDACTED]

Ik zal vanaf dit jaar uw nieuwe leider zijn. Ik hoop dat u daar met evenveel enthousiasme naar uitkijkt, als ik doe. Het belooft een uitermate spannend, vermoeiend, interessant jaar te worden, dat garandeer ik u.

Hieronder geef ik u graag een overzicht van wat u deze maand zoal kan verwachten.

Op Zondag 1 September is er jammer genoeg geen Chirozondag voorzien, ik hoop dan ook van harte u de komende week te zien.

Beginnen doen we dan op Zondag 8 september, tussen 14u en 17u30 op de Gemeentepplaats te Hemiksem. Dit, inmiddels vertrouwde concept, genaamd de werving heeft als doel het Chirojaar met z'n allen op gang te trekken. Graag hadden wij u hier dan ook zien verschijnen.

Voor de eerste 'normale' zondag van het jaar, is het tijd op Zondag 15 September. Op deze dag leren we elkaar beter kennen, tot ongekende diepte's. We zullen ook meteen bepalen hoe de rest van ons Chirojaar eruit zal zien, dus vergeet u alstublieft geen agenda, en ook geen geld voor een avondmaal. Deze dag duurt overigens van 14u tot 20u.

Zondag 22 September, de grote dag is aangebroken, van 14u tot 17u30 staat het te gebeuren. We zullen vandaag onderzoeken wie van u allen de beste zakenman is. Inzicht, snelheid, maar ook geduld en een wilde gok zullen u doorheen deze dag loodsen. Wie weet gaat u wel naar huis als multimiljonair.

Op de laatste zondag, 29 September, kan u zich verwachten aan een ontspannende middag, tussen 14u en 17u30. Het enige wat u moet meebrengen zijn een paar DVD's; voor de jongeren onder ons, ook Films (natuurlijk legaal verkregen) op USB stick, zijn welkom. Wij voorzien voor u een comfortabele zitplaats, een versnapering voor tijdens de vertoning, en een zeer hoog kwalitatieve projectie.

Ik/ Wij wens(en) u zoveel mogelijk te mogen ontvangen

Hoogachtend
Uw nieuwe leider(s)